

Vraag het aan Morya



Heb vertrouwen en ga door

“Aanleiding geven tot vertrouwen, dat is wat je moet doen. Altijd maar weer vertrouwen tonen in het leven, in de dingen die belangrijk zijn in je leven, en vooral in jezelf. Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Ga door met dingen te doen die vertrouwen wekken, die overwogen zijn, die belangrijk zijn, die het teken nalaten dat het uit liefde geboren is en die vooral weten wat ze doen. De dingen die weten wat ze doen, die overwogen zijn en die een doel in zich dragen, deze dingen zijn groot. Durf een groot leven te leiden. Bij iedere stap die je doet, moet je dit vertrouwen meedragen als een broos iets, als iets wat voortdurend kan wegglijpen maar dat je voortdurend bij je kan dragen, als je voorzichtig bent.

De aanval die gericht wordt op het vertrouwen, komt van wat je in je gevoelens draagt aan bitterheid, aan schande, aan verlegenheid, aan dingen die jezelf in diskrediet brengen. Probeer op te komen voor jezelf. Als je een taal spreekt, spreek dan deze taal en zeg niet dat je ze niet kan. Als je dingen doet die maar niet lukken, weet dat je er toch in zal slagen om verder te gaan. Als je altijd maar bezig bent met kritiek op jezelf, moet je weten dat je daarmee schade toebrengt aan de wereld. Kom op voor jezelf, durf je dingen te doen en zie vooral dat je vertrouwen wekt. Ga door met mensen, doe dingen die belangrijk zijn, op jouw eigen manier. Wees nooit tevreden als je niet jezelf in vertrouwen kan nemen.”

A handwritten signature in dark red ink, appearing to read 'M. Morya'. The script is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud”
(uit hoofdstuk 14: ‘Jij en de anderen’) ©Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 280

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


